

Beleef een avondje Jodendom!

MET EEN BEZOEK AAN DE **SYNAGOGE VAN AMERSFOORT** EN EEN TRADITIONELE **SJABBATMAALTIJD**

OP EEN AVOND NAAR KEUZE (BEHALVE VRIJDAG)

Synagoge

Onder leiding van een **ERVAREN GIDS** bezoekt u de prachtige **SYNAGOGE** van Amersfoort. Tijdens een uur durende rondleiding komt u van alles te weten over de 'sjoel' en het Jodendom.

Sjabbatmaaltijd

Daarna krijgt u de gelegenheid om een **UNIEK KIJKJE** te nemen achter de Joodse voordeur, achter de mezoëza. Rabbijn Evers en mevrouw Evers nodigen u uit om een **SJABBATMAALTIJD** -op een andere avond in de week- volgens Joodse traditie mee te maken in hun eigen woning.



Interesse?

Neem voor de kosten en mogelijkheden contact op met Gilah Evers en Mirjam van der Span via:
sjabbatsjoel@outlook.com

Mevrouw Evers laat u genieten van de traditionele **JOODSE KEUKEN** met onder meer challebroodjes en kippensoep.

Rabbijn Evers vertelt over de wekelijks terugkerende **SJABBAT** in het Jodendom.