

Nieuwsbrief – september 2013

Geachte vrienden,

Amersfoort, 5 september 2013

Op deze dag, 5 september 2013, het Joodse Nieuwjaar 5774, informeren wij u graag over onze komende activiteiten.

Het verhaal achter het ‘Huis met de paarse ruitjes’

Het verhaal van een invloedrijke Amersfoorter, op 8 oktober 2013



Het “Huis met de Paarse Ruitjes” aan de Zuidsingel is een van de mooiste panden in de oude binnenstad van Amersfoort. Dit woonhuis werd gebouwd in opdracht van de Joodse tabakshandelaar Benjamin Cohen (1726-1800), één van de rijkste Amersfoorters in de 18^e eeuw. Voor de Joodse gemeenschap in Amersfoort heeft hij veel betekend. Niet alleen in Amersfoort en Nederland maar ook in Europa was hij een bekend en gewaardeerd mens. Tabakshandel was niet zijn enige bron van inkomsten: Cohen was een dynamisch en veelzijdig persoon.

Wilt u meer weten over deze bijzondere man?

Historicus Joost Morel geeft op dinsdag 8 oktober a.s. in de ontmoetingsruimte van de Synagoge, Drieringensteeg 7 te Amersfoort een lezing over Benjamin Cohen.

Aanvang: 20.00 uur

**Toegang:
gratis voor ‘vrienden’.**

Voor introducés of andere belangstellenden: een gift voor de stichting Vrienden Synagoge Amersfoort wordt op prijs gesteld.

Aansteking Chanoekia door Burgemeester Bolsius

Dinsdag 3 december 2013 om 18.00 uur

Van 28 november t/m 5 december 2013 (volgens de Joodse jaartelling: van 25 Kislew t/m 2 Tewet 5774) wordt het Joodse Chanoekafeest gevierd. Ter gelegenheid van dit feest van de inwijding van de tempel wordt gedurende acht dagen de Chanoekia (de achtarmige kandelaar) ontstoken.



De Nederlands Israëlitische Gemeente heeft Burgemeester Bolsius uitgenodigd om **op dinsdag 3 december om 18.00 uur in de tuin van de synagoge** de grote kandelaar te ontsteken.

Naar goede traditie wordt na afloop van de plechtigheid heerlijke soep uitgereikt. Vrienden van de Synagoge zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. **Aanmelden niet nodig, toegang gratis.**



Open Monumentendag 2013

De Amersfoortse synagoge doet ook dit jaar weer mee aan Open Monumentendag.

Op **zondag 15 september a.s. van 12.00 tot 16.00 uur** bent u welkom voor een rondleiding in de 'sjoel', die in 1726 werd gebouwd.

Vrienden-nieuws

Uw steun

De Stichting 'Vrienden van Synagoge Amersfoort' heeft een voorspoedige start kunnen maken in het eerste jaar van zijn activiteiten 2012-2013. Mede dankzij uw steun is er een bescheiden financiële basis gekomen voor concrete steun aan projecten ten dienst van de Synagoge in Amersfoort en ook voor het kunnen aanbieden van avonden over zeer gevarieerde onderwerpen betreffende de Joodse Gemeente in heden en verleden. We hopen dit te kunnen voortzetten en dat in goed overleg met het Bestuur van de Joodse Gemeente.

Graag willen wij u hartelijk danken voor uw bijdragen. Wellicht is het u mogelijk, om in de kring van bekenden aandacht te vragen voor onze Stichting, die voor de toekomst sterk afhankelijk blijft van donateurs.

De website en onze nieuwsbrieven zullen u blijven informeren over plannen en wensen.

Indien u uw jaarlijkse donatie voor 2013 nog niet heeft overgemaakt, dan vragen wij u vriendelijk om een gift. U kunt deze overmaken op rekeningnummer 40 03 07 944 t.n.v. Vrienden Synagoge Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, onder vermelding van 'bijdrage 2013'. Als u uw bijdrage in 2013 al gegeven heeft, dan staat het u uiteraard vrij om een aanvullende gift te geven.

Mede namens onze bestuursleden welgemeende dank,
Wij hopen u op 8 oktober of 3 december te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sara van Oordt-Jonckheere'.

Sara van Oordt-Jonckheere,
Secretaris

BESTUUR

F.H.J. Swartzs (voorzitter), mw. S. van Oordt-Jonckheere (secretaris), R. van Praag (penningmeester)

COMITÉ VAN AANBEVELING

Prof.dr.s. A.L.L.M. Asselbergs, Drs. L.M.M. Bolsius, Ds. W.J.J. Glashouwer, Drs. G.J.A. Raven, Mr. A. Veldhuizen, Dr. H. Vreekamp, Mw. I.W.M. Vriens